

Aan de kant of vooruitlopen?

Monday 02 January 2012

Aan de kant of vooruitlopen?

Wij beleven een tijd van economische neergang. Bij het schrijven van dit bericht dreigt Nederland de Triple A status te verliezen. Minister de Jager stelt dat er grote fouten zijn gemaakt bij de invoering van Euro. Dat was 1 jan. 2002. Straks op 1 jan. 2012 tien jaar later is er een noodfonds nodig, dat bij totstandkoming al niet meer voldoende lijkt te zijn. Subsidies staan onder druk en de sociale zekerheid lijkt zo zeker niet meer. We zijn gewend geraakt aan alarmerende berichten over de dekkingsgraad van de pensioenen. Nu spreken sommigen al over toekomstig korten. En het is zoals altijd. Bij tegenslag krijgen die partijen de schuld die plichtsgetrouw altijd al de schouders onder een regering hebben gezet. Bij angst brengen mensen proteststemmen uit en neemt de burgerparticipatie bepaald niet toe. Ze bekijken het maar... Daar hoeven we ons niet over te verbazen. Het zijn domweg mechanismen waar je mee rekenen moet. Van de christendemocratie mag echter méér verwacht worden.

Advent betekent komen en Kerst komt van Christus. Als het CDA de C eer aandoet, speelt het komen van Christus in onze wereld de hoofdrol. Niet dat we daar altijd maar over praten. Het is de drijfveer. De vraag is hoe wij betrokken willen zijn bij dit komen van Christus in onze tijd en samenleving. Halen we hem binnen zoals bij de aankomst van Sinterklaas? Je staat al lange tijd op een gunstige plek waar hij langs zal komen. Je hebt je kind op de schouders. Het fotoestel in de aanslag. Je laat jezelf pepernoten toestoppen en je mag wat uit de zak pakken. Als je Koning Jezus zo binnenhaalt, sta je nog aan de kant en je laat het allemaal aan je voorbijgaan. Jesaja (40:1-11) en Johannes de Doper (Marcus 1:2,3) hebben daar andere gedachten over. Ga niet aan de kant staan! Ga voor hem uit. Als herauten, wegbereiders en kwartiermakers. Als verkenners die voor het leger uitgaan. Hoe noemen ze dat tegenwoordig ook weer? Pro-actief? Belangen dienen en ambitieus zijn is niet genoeg. Dat doet iedereen. De vrede en het recht van Christus brengen, dwingt respect af. Dat dient namelijk niet het eigen belang, maar zijn komen in de wereld. Ik wens u fijne feestdagen en een gezegend 2012.

meditatie in CDA-info, Harderwijk-Hierden, jrg 31 nr. 4, p. 3v