

Partytenten

Saturday 30 June 2007

Stadsdennenkerkers opgelet. Wij hielden 8 - 10 juni jl. ons jaarlijks kampeerweekend. Tijdens de openluchtdienst werd er gecollecteerd voor een partytent zodat we ons volgend jaar bij het lustrumjaar (vijfde keer) wat meer "weersonafhankelijk" op kunnen stellen. Wij hadden ook nog wat geld in kas van vorig jaar en hebben nu uit eigen middelen een drietal partytenten kunnen aanschaffen. Aaneengeschakeld overdekken we daarmee meer dan 50 m2. BBQ, openluchtdienst, spelletjes voor de kinderen etc... het kan nu ook allemaal plaatsvinden als het weer een beetje tegenzit. Op het plaatje kunnen we zien dat de tenten zelfs kerkraden hebben. Toen wij ze al vast uitprobeerden zei een toevallige voorbijganger: "Veldprediker zoekt gemeente!" Al zin in het lustrum-weekend? Vorige keer niet meegeweest? Goed voornemen voor 2008. Voor een verslag van het kampeerweekend dit jaar klik op: [verhaal](#). Voor een bijbehorend fotoalbum klik op: [foto's](#) .