

Week 5 - 2009

Tuesday 03 February 2009

Week 5 - 2009

Ik heb in de afgelopen week nogal eens aan mijn Rooms Katholieke broeders en zusters moeten denken, omdat hun kerk zo negatief in het nieuws was. Je kunt er grapjes over maken, dat de vorige paus leed aan Parkinson en de huidige aan Williamson, maar intussen komt er een scherp conflict aan het licht namelijk tussen de voorstanders van de kerk langs lijnen van Vaticanum II (1965) en de voorstanders van de oude tridentijnse ritus. Die oude (Latijnse) ritus laat geen enkele ruimte voor toenadering tot het Jodendom en de dialoog met de Islam. Johannes Paulus II was in dit opzicht juist mild en viel daarom in ongenade bij de ultraconservatieve Lefèvrissen en de Pius X broederschap. Nu is het uur der waarheid aangebroken voor de huidige paus Benedictus XVI. Hij lijkt anders te kiezen. Hij probeert de eenheid van de Una Sancta (de ene heilige kerk) te bewaren door vier geëxcommuniceerde bisschoppen onder wie holocaustontkenner Richard Williamson te rehabiliteren. We kunnen nauwelijks aannemen dat de paus zich vergist en zijn huiswerk niet goed gedaan heeft (Peter Nissen). Daarvoor is de zaak te belangrijk en het dilemma te groot. Moraaltheoloog Jean-Pierre Wils trekt zijn conclusie, verlaat de rk kerk en verliest daarmee zijn baan. Dat is een stukje menselijke tragiek. Zelf kan ik mij moeilijk voorstellen dat de schrijver Benedictus die zo'n mooi boek schreef over Jezus en daarin zo met eerbied spreekt over het oude Godsvolk dezelfde is als de kerkpoliticus Benedictus die de eenheid wil bewaren. In de recente kerkgeschiedenis van ons land was er een beweging die de naam droeg 'waarheid en eenheid'. Een mooi gekozen naam. Daar ligt namelijk een spanning. Waarheid geeft eenheid, maar je mag de waarheid niet aan de eenheid opofferen. Dat komt ergens aan zijn grenzen. Ik ben bang dat de huidige paus daartoe echter wél bereid is. Zelf heb ik altijd grote waardering gehad voor de pluriformiteit binnen de rk kerk. Die kerk kan vergeleken worden met een gotische kathedraal met rond het koor vele kapellen. Die kapellen staan echter wel onder het ene dak van de kerk. Zo is er een zeer grote verscheidenheid binnen de rk kerk in geloofsbeleving - van het monastieke leven tot het meewerken van leken in de parochiekerk. De vraag is of er voor ook een kapel is voor bisschoppen die de Joden ongelovigen noemen en de Holocaust ontkennen. Ik denk het niet. Ik wens mijn katholieke vrienden en vriendinnen veel wijsheid en sterkte toe, want ik weet dat sommigen het hier moeilijk mee hebben. Ik bid ook voor paus Benedictus, want waarschijnlijk lijdt hij sterk onder dat grote dilemma: waarheid of eenheid!